

ATT LÅTA BIBELN TALA

”När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor.” -Ps 119:130

Förberedelser:

Be, läs och ta fram grundläggande fakta om texten (Ur en studiebibel eller kommentar som du sedan lägger bort)

- **Författare** - Vem skrev stycket?
- **Mottagare** – Vem skrevs texten till?
- **Bakgrund** - När levde författaren? I vilken kultur?
- **Välj ut en text** – Hela texten, naturliga uppdelningar?
- **Skriv ut en text** – för att markera

Titta: Vad säger texten?

Be, läs och observera vad texten säger. (Läs eller lyssna inte på vad någon annan har att säga här)

Leta upp och markera (gärna med olika färger) och skriv ner

- **Nyckelord/ -begrepp.**
 - **Upprepning** – Upprepas ord eller begrepp i texten?
 - **Svåra ord** – Finns det ord att kolla upp?
 - **Attribut** – Säger det något om Gud eller människan?
- **Samband och relationer.**
 - **Likheter** – Finns likheter mellan avsnitt, karaktärer, uppmaningar etc?
 - **Kontraster** – Vilka kontraster ställs mot varandra, och varför?
 - **Orsak och verkan** – Finns några orsak och verkan-samband?
 - **Listor** – Finns det saker som radas upp?
 - **Förändringar** – Ändras tid, publik eller ämne?
- **Befallningar/bud**

Ställ frågor hela tiden: Vem, vad, när, var, hur, varför?

Det är viktigt i detta skede att inte lägga till något till texten eller ta bort något. Undvik frestelsen att försöka tolka texten ännu. Titta, observera vad som finns där och dokumentera det. Skriv ner och markera allt, och när du känner att du har en god uppfattning om vad som händer i texten är det dags att gå vidare till nästa steg

Tolka: Vad betyder texten?

Be och sök svar på vad texten betyder. Vad är författarens / Guds avsikt i det här avsnittet? Vad hörde mottagarna?

- **Sammanhanget/ kontexten**
 - **Nära** – Sammanhanget i texten, stycket boken
 - **Längre bort** – Sammanhanget i NT eller GT
 - **Korsreferera** – Kan du tänka på paralleller? (nyckelord, begrepp och ämnen)
- **Parafrasera**
 - **Sammanfatta** – Vad handlar stycket/ meningen om i dina egna ord.
 - **Huvudpoängen** - vad är textens syfte, tema och övergripande idéer? Sammanfatta det i en mening.
 - **Andra översättningar** – Kan andra översättningar hjälpa i förståelsen?

Skriften tolkar Skriften. Låt Bibeln hjälpa dig att förstå andra avsnitt i Bibeln. Manipulera inte texten för att få den att säga något du skulle vilja att den sa. Leta först efter den uppenbara tolkningen och anta att texten betyder vad den säger.

Låt dessa tolkningar stötas och blötas med andra kristna. Studiegrupper, vänner, kommentarer, studiebiblar, undervisning i kyrkan etc.

Tillämpa: Vad betyder texten för mig?

Be och besluta dig för et passande gensvar. Försök att se vad detta innebär för dig i dag och gör något åt det (Detta steg är bra att bolla tillsammans med andra.)

Gå tillbaka till det du har skrivit eller förstått. Finns det...

- ...en sanning att förstå om Gud
- ...en sanning att förstå om dig själv
- ...ett bud du bör följa?
- ...ett löfte du kan ta i anspråk?
- ...en synd du bör undvika?
- ...prioriteringar du bör ändra på?
- ...ett exempel du bör följa?

Fråga dig hur detta skulle göra skillnad i dina: böner, handlingar, tankar och ditt sätt att tala. Skriv ner det.

Hur skulle denna skillnad i dig göra skillnad i din familj, vänkrets, arbetsplats, kyrka, stad och värld?

Vi studerar inte Bibeln bara för att få kunskap. Vi studerar för att få kunskap så att vi kan leva våra liv så som vi har lärt oss. Kom ihåg att tillämpning tar tid!

Be Gud att han förvandlar dig i enlighet med hans ord.

”Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja: det som är gott och fullkomligt och behagar honom.” - Rom 12:2:

Be bröder och systrar att be för och hålla dig ansvarig för ditt gensvar.

”Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.” - Jak 1:22-25: